





Boer Boris heeft vakantie. Boer Boris gaat naar zee.  
De deur is al op slot gedaan. Is Boris klaar? O nee!  
Zijn zwembroek is niet ingepakt, zijn trommeltje met eten.  
Gelukkig denkt hij daar nog aan. Hij was het haast vergeten.

‘Mijn schepje en mijn emmer voor een prachtig zandkasteel.’  
O nee, Boer Boris, nee nee nee, zo wordt het veel te veel!





Boer Boris heeft vakantie. Boer Boris gaat naar zee.  
Boer Boris zegt: 'Hé, weet je wat? Ik neem de tractor mee!'  
Hij zet het koffertje erop, de schep, de parasol.  
'Moet je kijken,' roept hij uit, 'hij is nog lang niet vol!'

Koe Clara en haar lieve kalf, die moeten ook nog mee.'  
O nee, Boer Boris, nee nee nee, wat moet een koe aan zee?'