

Boer Boris, kom eens kijken! Kom eens kijken bij de kippen!  
Hun eitjes zijn niet wit of bruin, maar rood en blauw en groen!  
Er zijn er zelfs met strepen en met rondjes en met stippen.  
O, als de kippen ziek zijn, wat moeten we dan doen?









Boer Boris zegt: 'Welnee, welnee, de kippen zijn gezond.  
Ze scharrelen gezellig met z'n allen in het rond.  
't Is Pasen, dus ze hebben juist heel goed hun best gedaan  
op eieren met spikkeltjes en met een kleurtje aan.'















'Ik ga ze zo verstoppen, in gaten en in hoeken.  
Mijn broertje en mijn kleine zus die mogen ze gaan zoeken.  
En als ze zijn gevonden, gaan ze samen in een mand.  
Verstoppen we ze nóg een keer, maar dan in heel het land.'





Kijk, ze zijn aan 't zoeken en ze vinden er wel tien.  
Het elfde is te goed verstopt. Zie jij dat ei misschien?















Gelukkig, alle eieren zijn eindelijk terecht.  
Nu moeten ze voorzichtig in een mand worden gelegd.  
Dan gaan ze op de aanhangwagen. Kom, we kunnen gaan.  
Boer Boris start de tractor... maar de motor slaat niet aan!