



Inhoud

7 Kaarten & plattegronden

9 Woord vooraf

1 11 Parel in de Indische Oceaan

12 Een land werd een eiland

18 Flora en fauna

26 Klimaat en reistijd

27 Bevolking en taal

34 Sociale voorzieningen

36 Staatsinrichting

36 Economie

43 Een confrontatie tussen culturen

45 Pittige keuken

2 51 Geschiedenis

52 Oude historische bronnen

55 De koningen van Anuradhapura

57 De koningen van Polonnaruwa

58 De Portugese tijd (1505–1658)

60 De Hollandse tijd (1658–1802)

62 De Engelse tijd (1802–1948)

63 Onafhankelijkheid

66 De Republiek Sri Lanka

67 Singalezen contra Tamils
(1980–2001)

71 Op weg naar vrede
(2002–heden)

3 73 Godsdienst, kunst en cultuur

74 Boeddhisme

79 Hindoeïsme

85 Islam

85 Architectuur

90 Muziek, dans en literatuur

93 Traditionele kleding

94 Feesten

4 99 Colombo

101 De haven van Serendib

103 Fort en de havenwijk

107 Pettah

112 Galle Face

113 Cinnamon Gardens

116 Mount Lavinia

116 Kelaniya

5 123 Noordwestkust

124 Negombo

127 Van Negombo naar Puttalam

131 Alankuda Beach

6 135 Anuradhapura

136 Bewogen geschiedenis

138 De oude koningsstad

145 Mihintale

7 151 Noorden en oostkust

152 Stad Jaffna

154 Schiereiland Jaffna

155 Trincomalee en omgeving

158 Batticaloa

160 Arugam Bay

8 165 Dambulla, Sigiriya en Polonnaruwa

166 Matale

166 Aluvihara en Nalanda

167 De rotstempels van Dambulla

- 169 Aukana
- 170 Nationale parken Minneriya, Kaudulla en Eco-park Hurulu
- 171 Sigiriya
- 176 Polonnaruwa

9 189 Kandy en omgeving

- 190 De laatste koningsstad
- 198 Botanical Gardens
- 199 Olifantenweeshuis van Pinnawala
- 200 Tempels in omgeving van Kandy
- 203 Knuckles Range
- 204 Mahiyangana

10 209 Centraal bergland

- 210 Van Kandy naar Nuwara Eliya
- 210 Nuwara Eliya
- 215 Horton Plains
- 216 Adam's Peak
- 217 Bandarawela
- 217 Ella
- 219 Badulla
- 219 Buduruvagala
- 220 Ratnapura

11 227 Zuidoostkust

- 228 Yala National Park
- 230 Kataragama
- 230 Tissamaharama
- 231 Kirinda
- 231 Bundala national park
- 234 Hambantota
- 235 Uda Walawe National Park
- 236 Tangalla
- 237 Dondra Head

12 241 Zuidwestkust

- 242 Matara
- 244 Mirissa
- 244 Van Mirissa naar Unawatuna
- 246 Unawatuna
- 246 Galle
- 253 Hikkaduwa
- 253 Ambalangoda
- 255 Bentota
- 257 Beruwela
- 257 Kalutara

i 262 Algemene informatie

r 282 Register



Woord vooraf

Jarenlang werd Sri Lanka geteisterd door een burgeroorlog, waarbij de door de Singalezen gedomineerde regering en de rebellen van de Tamil Tijgers lijnrecht tegenover elkaar stonden. Het etnische conflict eiste tienduizenden mensenlevens en heeft Sri Lanka als toeristische bestemming veel kwaad gedaan. Toch bleef het land zelfs tijdens het dieptepunt van de burgeroorlog buitenlandse bezoekers trekken. Dit kwam doordat de strijd zich concentreerde in het noorden en oosten – waarbij het op de rest van het eiland betrekkelijk rustig bleef – en doordat de strijdende partijen de toeristen ontzagen. Nu de vijandelijkheden zijn beëindigd en alle delen van het eiland veilig zijn te bereizen, zal het toerisme waarschijnlijk een extra zetje in de rug krijgen.

Sri Lanka is een wondermooi eiland, een ‘tuin zonder jaargetijden’. Er zijn weinig tropische bestemmingen die op een betrekkelijk klein oppervlak zoveel natuurschoon en zo’n rijke cultuur hebben als de ‘Parel in de Indische Oceaan’. Langs de kust liggen met palmen omzoomde zandstranden, badplaatsjes en idyllische vissersdorpen. In het binnenland strekken zich thee- en rubberplantages uit. Hier zijn heuvel- en berglandschappen te vinden en de *hill stations* waar de Britten tijdens de koloniale periode de hitte van de vlakte ontvluchtten. Voor de cultuurliefhebber zijn de oude koningssteden en de restanten van het Hollandse verleden een *must*. Voor het observeren van de uitbundige planten- en dierenwereld zijn de nationale parken het aangewezen domein.

De inwoners begroeten hun gasten door beide handen met de handpalmen tegen elkaar ter hoogte van hun gezicht te brengen. Ze spreken daarbij de groet *ayubowan* uit en wensen u een lang en gelukkig leven: welkom op Sri Lanka!

Leon Peterse en Joke Petri



Colombo

Colombo is een goed startpunt voor een rondreis over het eiland. De hoofdstad is het kloppende hart van Sri Lanka en het gonst er van de activiteiten. Hier vind je de grootste concentratie van hotels, restaurants, winkels en musea, en een boeiend uitgaansleven. Sommige reizigers vinden de confrontatie met deze drukke metropool als eerste kennismaking met het land te veel van het goede en kiezen daarom voor de noordelijker gelegen badplaats Negombo als startplaats. Sla de hoofdstad echter niet over, want daarmee doe je Colombo beslist tekort. De stad met de gemengde bevolking en uiteenlopende bezienswaardigheden is Sri Lanka in een notendop. De contrasten tussen de verschillende wijken zijn groot. Hotels, kerken en andere gebouwen in koloniale bouwstijl geven de wijk Fort het aanzien van het verleden. De drukke volkswijk Pettah is een opeenhoping van bazaars, winkeltjes, tempels, moskeeën en kerken. Een volledig ander karakter heeft Cinnamon Gardens, een villawijk met brede lanen en parken. De hoofdstad kan ook verkend worden vanuit de badplaats Mount Lavinia, een zuidelijke voorstad van Colombo.

< Jami-ul-Alfar Mosque in Pettah.





Colombo

DE HAVEN VAN SERENDIB

Inclusief de voorsteden heeft Colombo 2,2 miljoen inwoners. De stad heeft een kosmopolitische bevolking, die bestaat uit Singalezen, Tamils, Indiërs, Chinezen, Arabieren en Europeanen. Volgens de overlevering was Colombo ten tijde van Koning Salomon de uitvoerhaven van edelstenen. De haven was ook al in bedrijf tijdens de regering van de eerste Singalese koningen en werd aangedaan door zeevaarders uit India, China, Maleisië en Arabië.

Waarschijnlijk is de naam Colombo afkomstig van het Singalese woord 'kolamba' (haven). In de 13de eeuw gaven Chinese kooplui en zeevaarders het de naam Kao-Lan-Pu en een eeuw later schreef de Arabisch-Marokkaanse geschiedschrijver Ibn Batuta bij zijn bezoek aan Ceylon over *'de stad Calenbou, een van de mooiste en grootste steden van het eiland Serendib'*.

In 1505 namen de Portugezen Ceylon in bezit; ze versterkten de stad en dreven er handel in specerijen en edelstenen. De hoofdstad van het Singalese rijk was toen Kotte, dat tien kilometer landinwaarts lag. De Portugese pater Fernão de Queyroz gaf de havenstad de naam Columbo, naar de ontdekkingsreiziger Columbus, een naam die door de Hollanders werd veranderd in Colombo en sindsdien ongewijzigd bleef.

In 1855 legde men een spoorlijn aan naar Kandy, die goede diensten bewees voor het vervoer van koffie, thee, rubber en kopra naar de haven. De stad werd een belangrijk handelscentrum en in 1904 werd de capaciteit van de haven vergroot. In 1948 kreeg Colombo de status van hoofdstad van de republiek en zetel van regering en parlement.

Herinneringen aan de koloniale tijd

De stad bewaart in zijn gebouwen en straten herinneringen aan de koloniale tijd. Straatnaambordjes vermelden nog de oude Engelse namen. De voorstad Milagiriya is genoemd naar de Portugese kerk Nossa Senhora dos Milagres, Hulftdorp (waar zich het paleis van justitie bevindt) naar een Hollandse gouverneur. Je vindt er ook de Leyden Bastion Road en de Delft warehouses. Naar Engelse gouverneurs zijn onder meer genoemd: Torrington Square, Barnes Place, Macarthy Road en Longden Terrace. Behalve de Hollandse Wolvendaalkerk uit 1749 zijn er nog de katholieke St. Lucia's Cathedral, de anglicaanse kathedraal Christ Church en St. Andrew's Church van de Schotse ritus, die vooral door welgestelde inwoners van de hoofdstad wordt bezocht.

De voornaamste wijken

De voor reizigers belangrijkste stadswijken zijn: Fort, Pettah, Galle Face en Cinnamon Gardens.

STAD VAN UITERSTEN

Colombo is een stad van grote tegenstellingen. In de binnenstad staan prachtige gebouwen, in de noordwestelijke buitenwijken liggen afschrikwekkende krottenwijken. De oude kerken, tempels en moskeeën en de zonovergoten groene parken stralen een weldadige rust uit, de brede verkeersaders en de smalle straatjes zitten bomvol, met luidruchtige auto's, taxi's en tuktuks. Eeuwenoude huisjes staan in de schaduw van torenhoge kantoorgebouwen. Moderne villa's en hotels flankeren koloniale huizen met slanke gevels en hoge vensters. De kleurrijke straatmarkten voeren een felle concurrentiestrijd met de hypermoderne warenhuizen. Al met al bruist Colombo van het leven.

Van oorsprong had Colombo een beperkte omvang, gekenmerkt door een celstructuur. Dat wil zeggen dat families met dezelfde beroepen bij elkaar gingen wonen. Deze celstructuur is tot op heden deels intact gebleven. Nog steeds wonen bijvoorbeeld houtbewerkers en metaalbewerkers in elkaars nabijheid, in een stadswijk waarin een bepaald ambacht nadrukkelijk het straatbeeld bepaalt.

Colombo is een *primate city*, ofwel veruit de grootste stad van Sri Lanka. De stad is uitgegroeid tot het politieke, economische en financiële centrum van het land. De groei in de afgelopen jaren heeft het aangezicht van de buitenwijken niet verfraaid, getuige de armzalige behuizingen die onder andere ten zuiden van Colombo langs de spoorbaan zijn gebouwd.

Dankzij een aantal parken wordt Colombo soms de 'tuinstad van Azië' genoemd. De wijk Cinnamon Gardens met zijn lanen en tuinen en het park Vihara Maha Devi zijn zeer aantrekkelijk. De sportvelden voor cricket, voetbal, rugby, tennis en golf vormen tevens groene oasen, maar zij bepalen niet het aangezicht van de hoofdstad.

Fort (Colombo-1) is het hart van de stad, het door de Portugezen en Hollanders versterkte stadsdeel bij de haven, gekenmerkt door de talrijke bankgebouwen, hotels, winkels, zakenpanden en reisbureaus.

Pettah (Colombo-2), ten oosten en noordoosten van Fort, is een volkswijk met een oosterse bedrijvigheid. Vroeger was dit de 'Oude Stad' van de Hollanders. Hier vind je nu bazaars met ontelbare winkeltjes waar van alles verkocht wordt, een vis- en fruitmarkt en nauwe, bochtige straatjes.

Galle Face (Colombo-3) strekt zich als een lint uit langs de oceaan en de Galle Road, die Colombo met de stad Galle in het uiterste zuiden verbindt.

Cinnamon Gardens (Colombo-7) ligt ten zuiden van Galle Face en is genoemd naar de vroegere kaneeltuinen. Het is een fraaie wijk met villa's en ambassades, brede lanen, parken en sportterreinen.