

Dit zijn de Vliegende Dokters: een ridder, een prinses en Dries de draak. Hij vliegt de dokters rond, per Draak-expres.



Wie ziek is krijgt van Annelies een drankje of een prik.



En Joris doet gebroken poten, buikpijn en de hik.



Draak Dries is goed in vliegen, maar het landen valt niet mee. De dokters klagen nooit. Ze zijn heel aardig, alle twee.



Het is een mooie zomerdag,
de Draak-expres vliegt rond.
Daar ligt een zieke zeemeermin.
Ze heeft te lang gezond.



Ze landen naast de zeemeermin.
Klaboink! Dat ging nét goed.



‘Je bent verbrand,’ zegt Annelies.
‘Goed smeren én een hoed.’



‘Natuurlijk,’ zegt de zeemeermin.
De pijn zakt al meteen!
Dan vliegt de vlugge Draak-expres
weer ergens anders heen.

