

1. Een nieuwe pony op stal



Het is altijd leuk op stal.
Anne woont er vlakbij.
Ze gaat er vaak naartoe.
Ze kent alle pony's.

Tinka, de dikke tinker.



Wouter, de haflinger.



Tanja, de mooie witte
New Forest-pony.



Ivar, een lieve fjord.



Anne kent ook alle meisjes op stal.
Judith en Eva zijn heel aardig.
Zij rijden in de lessen.
Anne rijdt zelf niet.



Haar moeder vindt het niet goed.
Annes moeder weet alles van paarden.
Ze heeft er veel boeken over.
Vroeger reed ze ook.
Maar ze durft niet meer.
Annes moeder is bang van paarden.
Als kind viel ze van een paard.
Ze brak toen haar rug.
Daarom mag Anne niet op les.



Anne kijkt vaak in de boeken over paarden.

Maar liever gaat ze naar stal.

Vandaag is het extra leuk.

Want er is een nieuwe pony.

‘Kijk, meisjes!

Dit is Sproet,’ zegt Bas trots.

Bas is de baas van de stal.

‘Wat een leuk dier, hè?’

‘O, wat is hij schattig!’ roept Eva.
Alle meisjes komen naar de pony kijken.
Hij is klein.
Zijn vacht is wit met zwarte stippen.
Op het bordje bij zijn stal staat ‘Sproet’.



De meisjes gaan naar de bar.
Op tafel ligt een schrift.
Daarin schrijft juf Linda de lessen.
Bij elk meisje staat de naam van een
pony.
'Ik hoop dat ik op Sproet mag,'
zegt Judith.
Maar Judith heeft pech.
Zij rijdt straks op Tinka.
Eva mag op Sproet.

Anne gaat Eva helpen met poetsen.
'Til je hoeft eens op,' zegt Eva.
Sproet stampt met zijn been.
Hij wil gaan schoppen.
'Stoute pony,' lacht Eva.



‘Laat mij maar,’ zegt Anne.
Rustig tilt ze een been op.
Nu werkt Sproet wel mee.



Eva legt een zadel op zijn rug.
Ze trekt de singel aan.
Dat vindt Sproet niet leuk.
Hij zet zijn buik uit.
'Stoute pony!' zegt Eva weer.
Maar ze lacht erbij.
Want Sproet kijkt zo lief!
Hij is zo schattig!
Alle meisjes zijn jaloers op Eva.
Omdat zij de eerste les
op de nieuwe pony mag.