

Boer Boris is vroeg opgestaan.  
Hij heeft alvast de was gedaan.  
Hemden, broeken hangen fijn  
droog te waaien aan de lijn.

Wat schijnt daar door het laken heen?  
Boer Boris ziet het al meteen!





‘Lieve Boer Boris,’ zegt Sam, ‘moet je kijken!  
Laat al het wasgoed maar, zet neer die mand.  
Naast me staat mijn nieuwe vriendje:  
het is een lieve olifant!  
Ik vond hem daarnet op de weg langs de wei.  
Daar plukte ik bloemen. Toen liep-ie voorbij.  
Mag ik hem houden? Is hij nou van mij?’



