

De liefste ridder uit het dorp  
was kleine ridder Finn.  
Hij stapte 's avonds zonder zeuren  
zelf zijn bedje in.

Hij stopte altijd netjes  
al zijn speelgoed in de kast.  
Was dat niet lief? Was dat niet zoet?  
Van Finn had niemand last.





Hij ruimde thuis de tafel af  
en als zijn vader vroeg:



'Haal jij wat hout?' dan zei hij: 'JA,'  
en haalde hout genoeg.



En werd hij naar de tuin gestuurd  
om groene kool of sla,  
dan zei hij nooit: 'Ik heb geen zin.'  
Dan zei hij altijd: **'JA.'**

