







Vogel Vliegop zat rechtop in haar nest,  
met haar muisgrijze kuif, in haar duifgrijze vest.



Er streek iemand neer in de buurt van haar tak.  
Een knalgroene vogel, die vriendelijk sprak:  
'Hallo, ik ben Kwebbel, wil jij met mij kletsen?  
Mooi weer! Heb jij eieren? Felle of fletse?'  
Maar vogel Vliegop schudde knorrig haar kop:  
'Hoepel op, hoepel op, hoepel op!'









'Ik klets niet vandaag.  
Vlieg op met je vraag.

Ik praat niet, en zeker niet over het weer.  
Vlieg op, hou je tater, en snater niet meer.  
Ik raak door onnozel gekwaak van de leg.



Scheer je weg!  
Scheer je weg!  
Scheer je weg!'