

Jarig!





Buiten is het donker. Het is nacht. Slaapt iedereen?

Nee, Dikkie Dik kan niet slapen.

Jarig... Morgen ben ik jarig... Morgen ben ik JARIG!



Buiten wordt het licht. Het is ochtend.
Dikkie Dik is nog steeds wakker.
Al m'n vriendjes komen... Nemen ze cadeautjes mee?
Gaan we taart eten, en spelletjes doen?



De zon schijnt. Het is al middag.

Eindelijk, Dikkie Dik slaapt.

'Hé, Dikkie Dik, wakker worden. We komen voor je verjaardag!'



Dikkie Dik schrikt wakker.

'Huh... Wat doen jullie hier? Wat is er aan de hand?'

'Je bent jarig!' roept Poes Muis. 'Hier, van mij krijg je een verjaardagsstrik.'