



Sprookjes uit Afrika
van de slimme spin!

ANANSI[®] de spin[®]

ANANSI DE SPIN speelt de hoofdrol in heel veel West-Afrikaanse,
Surinaamse en Caribische sprookjes.

Honderden jaren geleden werden in Afrika mensen tot slaaf gemaakt.
Zij moesten alles achterlaten maar namen de verhalen over de slimme spin mee.

Zo reisden deze sprookjes mee naar Suriname, de Cariben
en uiteindelijk naar jou.

Anansi is druk bezig op zijn kostgrondje.
Zoete aardappelen, ananas, mango, kousenband:
alle groenten en fruit die Anansi heeft geplant
zijn heerlijk rijp en klaar om geplukt te worden.

Van al het geploeter in de grond krijgt Anansi trek.
Maar hij is nog lang niet klaar met oogsten. 'Waar
ben ik aan begonnen?' jammert Anansi hardop.



Juist op dat moment lopen zijn vrienden Schildpad en Otter het erf op. 'Ben je weer aan het klagen, Anansi?' roept Schildpad.

'Pfff,' puft Anansi overdreven. 'Ik ben mijn kostgrondje aan het oogsten. Het is **ZÓ zwaar** en **ZÓ veel**. En ik ben nog lang niet klaar. Maarrrrrr nu jullie hier zijn, kunnen jullie misschien wel helpen?' zegt hij met een grote glimlach. 'Dan kook ik ondertussen voor mijn twee beste vrienden een heerlijke maaltijd. Met verse zoete aardappelen en de sappigste kousenband die je je kunt voorstellen!'





Even later klinkt er een oorverdovend gerammel en gekletter van potten, pannen, lepels en deksels. Verrukkelijke etensgeuren komen de keuken uit. Otter en Schildpad vullen nu nóg sneller de ene mand na de andere met sappige meloenen en zoete aardappelen.