

MAFALDA PINTO LEITE

Intuïtiekaarten

Voor elke dag



Welkom, lezer, op deze spirituele reis.
Zie de kaarten als gidsen die je meevoeren
langs alle vragen die je hebt. Stel je open
voor dit helende proces en laat de kaarten
je geest, hart en ziel voeden.

**In liefde en dankbaarheid,
Mafalda**



Hoe werken de kaarten?

Elke kaart is een uitnodiging om jezelf te ontwikkelen. Je kunt de intuïtiekaarten zien als een geschenk, wat ze je ook mogen brengen. Ze moedigen je allemaal op hun eigen manier aan om te groeien, vooruit te komen, te helen. De kaarten werken als een medicijn voor je ziel, genezen je van angsten, gepieker en spanning en geven je de ruimte voor waarheid, bespiegelingen en mogelijkheden.

De intuïtiekaarten gaan over het hier en nu, niet over de toekomst – de toekomst ligt nooit vast. Die maak je zelf, door open te staan voor het moment en door de keuzes die je maakt. De kaarten zijn je spirituele begeleiding door het labyrint van het leven. Met die energie kun je je meer gesteund, gefocust en geïnspireerd voelen dan je ooit had gedacht.

Hoe gebruik je de kaarten?

Zorg dat je, voordat je een kaart trekt, geheel aanwezig bent in het nu. Maak contact met je hart en sta open voor wat er komen gaat. Bedenk dan waar je naar op zoek bent. Wat wil je helder krijgen? Vorm een vraag van de gedachten die in je opkomen.

Wees voor je de kaarten oppakt een tijdje stil, zodat je goed in contact komt met jezelf. De vraag die je stelt, leidt tot hogere wijsheid.

Schud de kaarten zo lang als je wilt, zo vaak als prettig voor je voelt. Neem alle tijd die je nodig hebt. Als je er klaar voor bent, pak je een of meer kaarten. Bekijk deze en gun jezelf een moment om de informatie in je op te nemen. Gebruik vervolgens dit begeleidende boekje om de betekenis te duiden.

Als een kaart je niet meteen iets zegt, geef het dan de tijd en laat de woorden bezinken. Elke kaart nodigt je uit tot reflecties en inzichten, die je in het hier en nu verder kunnen helpen.

INDELING VAN DE KAARTEN

De kaarten zijn ingedeeld in de volgende zes thema's, die je richting geven in je zoektocht naar het antwoord op je vraag. De bijbehorende symbolen vind je terug op de kaarten.



LIEFDE

Onze diepste wens is om gezien en geaccepteerd te worden zoals we werkelijk zijn. Daarvoor moeten we eerst onszelf liefhebben, alle aspecten van onszelf accepteren en weer voelen waar onze ware kracht ligt. Pas dan kunnen we echt contact maken met anderen en echte genegenheid voor een ander voelen.



OVERVLOED

Door je bewust te worden van je omgang met geld, krijg je er vanzelf meer grip op. Als je je oude gedrag afschudt, sta je steviger in het leven en kun je échte overvloed aanboren. Leef naar je ware overtuigingen, geef je waarden de ruimte, activeer je natuurlijke aantrekkingskracht en kom in je kracht. Op die manier kun je moeiteloos rijkdom vergaren.



**KAARTEN
TREKKEN**



KALMTE



OVERGAVE



BEHULPZAAMHEID



○
VERTROUWEN