

'Papa,' zegt Billy op een ochtend, 'ik ben vandaag jarig.'

'O ja,' zegt vader, 'dat is waar ook, jongen! Wat zou je willen voor je verjaardag?'

'Nootjes!' antwoordt Billy.

'Ja, natuurlijk, nootjes. Maar wil je niet nog iets anders?'

Billy denkt na.

'Ik wil graag nootjes en... een feest. Een verkleedfeest.'

'Aha! Een verkleedfeest! Goed idee. Wij hamsters houden wel van een feestje. Ga jij je vrienden maar uitnodigen, Billy. Dan zorg ik voor de rest.'





Billy rent naar zijn vriend Pierke, de worm.

'Pierke, Pierke, ik geef vanavond een feestje!'

'O? Wat leuk!' zegt Pierke.

'Ik ga nu iedereen uitnodigen. Kom je met me mee?'

'Nee, ik kan niet,' zegt Pierke. 'Ik moet op m'n broertje passen.'



Billy's mond valt open van verbazing.

'Je broertje? Ik wist niet eens dat jij een broertje had!'

'Ik heb hem ook nog niet zo lang,' legt Pierke uit. 'Hij is nog maar heel klein.'

'Kan hij niet gewoon met ons mee?' vraagt Billy.

'Eh... Ja, dat kan eigenlijk wel. Wacht, ik haal hem even.'



'Hoe heet jij?' vraagt Billy.
'Apie,' zegt het broertje.



'Hij heet Japie,' zegt Pierke. 'Japie, dit is mijn vriend Billy.
Zeg eens: BIL-LY.'
'Illy,' zegt Japie met een grote glimlach.



De eerste die ze uitnodigen is Treintje de muis.
'O ja,' zegt Billy nog net op tijd, 'iedereen moet verkleed komen!'



‘Verkleed?’ roept Pierke. ‘Dat had je me niet verteld! Dan moet ik naar huis om een pak te maken!’

‘Welnee,’ zegt Billy, ‘daar is straks nog tijd genoeg voor. Dus Treintje, jij komt ook?’

‘Ja, graag,’ zegt Treintje. ‘Tot vanavond!’





Dan nodigt Billy de bizon uit.

‘Het is een verkleedfeest,’ zegt Billy.

‘Wat is dat, een verkleedfeest?’ vraagt de bizon met zijn zware stem.

‘Dat betekent dat je als indiaan moet komen, of als broodje kaas, of als wat-dan-ook,’ legt Pierke uit.

‘O ja,’ zegt de bizon. ‘Dan kom ik als...’

‘Nee! Niet zeggen!’ roept Billy. ‘Het moet een verrassing blijven.’