



Er was eens een konijntje dat Sjeff heette. Op een dag vond hij een wortel.
Wat een lekkere wortel, dacht hij. Dat wordt smullen!





Er was ook eens een vos die Frits heette.
Hij lag achter de struiken op de loer.
Wat een lekker konijntje, dacht hij. Dat wordt smullen!



Sjef hupte dichterbij...

... maar hij pakte de wortel niet. Hij hupte naar een blaadje verderop. En toen naar een bloempje dat nog verder weg stond. Stiekem volgde Frits het konijntje.



Zal ik hem braden in de pan? dacht hij. Of zal ik hem in de oven stoppen?
Maar eerst ga ik hem vangen! De vos sprong tevoorschijn.

