



Yvonne Jagtenberg

BALOTJE

en het paard



Er zijn nog meer boeken over Balotje, en je kunt ook luisteren naar verhaaltjes en liedjes over Balotje op o.a. Luisterrijk, Storytel, Kobo en Spotify. Bekroond met een Vlag en Wimpel door de Penseeljury in 2006
www.yvonnejagtenberg.nl
www.gottmer.nl

Eerste druk 2022
© 2010 tekst en illustraties Yvonne Jagtenberg
© 2022 voor deze uitgave:
Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W. Becht BV,
Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W. Becht BV maakt deel uit van de Gottmer Uitgevers Groep BV
Vormgeving: Lenaleen/Leentje van Wirdum

ISBN 978 90 257 7661 9
NUR 273


GOTTMER
Haarlem

Het paard staat daar maar in de wei, iedere
dag maar weer, denkt Balotje.
Het wil vast weleens iets anders, iets méér,
iets van de wereld zien.

In de wei bij oom Ben staat een paard.
Een lief paard met lange manen.
Elke dag brengt Balotje het paard een appel.
En soms een kusje. Op zijn neus.





Ze komen langs de hoge bomen en de dijk.
En het huis van oma.
'Hier speel ik altijd,' zegt Balotje trots.

Maar het paard kijkt niet op of om.
'Je hoeft niet bang te zijn, hoor,' zegt Balotje.
'Ik weet hier de weg.'



En dan ineens stopt het
paard. Hij begint te eten.
Met Balotje op zijn rug.
Hier ben ik nog nooit
geweest, denkt Balotje.
Wat is het hier stil.

Ze hoort alleen maar het paard dat eet.
En een vogel die fluit.