

HET MUIZENHUIS

# OP DE KERMISS



Bedacht door *Karina Schapman*  
Gefotografeerd door *Allard Bovenberg*







## Sam en Julia

Sam en Julia wonen in het Muizenhuis, een wereld op zich. Julia woont zeshoog-middenachter. Ze woont daar samen met haar moeder in een heel klein kamertje. Ze heeft geen vader, geen broertjes en zusjes en geen opa en oma. Julia is super nieuwsgierig en reuze eigenwijs. Ze houdt niet van saai en zodra ze zich verveelt, gaat ze naar buiten. Op avontuur. Met haar vriendje Sam.

Sam woont middenvoor in het Muizenhuis. Hij woont daar met zijn vader, moeder, broertjes en zusjes. Hij heeft twee opa's en twee oma's, een paar tantes en een oom. Sam is super verlegen en reuze braaf. Als hij met Julia is, doet hij dingen die hij anders nooit zou durven. Wat Sam te veel heeft, heeft Julia te weinig en andersom. Ze zijn de allerbeste vrienden en delen alles samen.















## De kermis komt eraan!

Op het plein voor het Muizenhuis is het een drukte van belang. De hele ochtend rijden er wagens af en aan met bouwmaterialen. Attracties worden opgebouwd en de kramen worden gevuld. Sterke mannen en vrouwen timmeren balk voor balk de achtbaan in elkaar. De achtbaan wordt zo hoog dat hij tot de derde verdieping van het Muizenhuis reikt.

Sam en Julia zitten op de steiger en kijken naar de werkzaamheden. 'Moet je kijken wat hoog!' zegt Julia. 'Ik ben nog nooit in een achtbaan geweest. Jij?' Sam en Julia kunnen niet wachten om de attracties uit te proberen. Er is alleen één probleem: alle attracties kosten geld en dat hebben ze niet. 'Misschien kunnen we proberen om wat geld te verdienen,' zegt Sam. 'Goed idee!' antwoordt Julia. 'Dan kunnen we morgen overal in!' 'Maar hoe?' peinst Sam. Sam en Julia denken diep na. 'Laten we het de vossenboer vragen,' zegt Julia. 'Misschien heeft hij een klusje voor ons.'





## De voddendoer

Sam en Julia lopen de werkplaats van de voddendoer binnen. 'Hallo Sam en Julia!' roept de voddendoer. 'Wat gezellig dat jullie langskomen.'

'Heb je misschien een klusje voor ons?' vraagt Julia.

De voddendoer kijkt om zich heen. 'Ik heb alles al klaar, geloof ik. Of nee, wacht eens even...' Hij schuift wat dozen heen en weer en trekt er dan één uit de stapels tevoorschijn.

'Deze spullen kreeg ik vorige week binnen. Normaal gesproken sorteert ik alleen op ijzer, voden en papier, maar deze spullen zijn nog zo mooi dat ik ze niet wil weggooien. Ik kan er zelf niets mee, want mijn huis staat al bomvol gevonden schatten.'



Sam en Julia kijken in de doos. Ze zien een atlas, een soort grote vork en verschillende klosjes garen. 'Wat moeten we er dan mee doen?' vraagt Julia.

'Als jullie nou eens bedenken wie deze spullen zou willen hebben dan mogen jullie ze van mij verkopen. En de opbrengst delen we.' Dat vinden Sam en Julia een goed plan. Ze nemen de doos mee naar buiten en leggen alle spullen naast elkaar om ze goed te kunnen bekijken.

'Het garen kunnen we aan de kleermaker verkopen,' zegt Sam. 'En die oude atlas aan de boekenwinkel.'

'Maar waar is die gekke grote vork voor?' vraagt Julia.

Sam heeft geen idee. 'Misschien is het de vork van een reus.' Sam en Julia rillen bij de gedachte.

