



Sam, Julia, Fatima, Mo en Ella
zijn aan het kamperen.
's Avonds zitten ze rond het
kampvuur.
'Ik heb zin om te griezelen,'
zegt Julia. 'Wie weet er een
eng verhaal?'



Fatima begint. 'Ik liep laatst in het donker naar huis. Toen hoorde ik iemand grinniken in een steeg. Ik gluurde om het hoekje en je raadt nooit wat ik zag: Een heks!' Julia slaakt een gillette. **OEI, WAT ENG!**



Nu is Sam aan de beurt. 'Ik was eens met Julia in het trappenhuis. Toen vloog er plotseling een spook voorbij!' Brrr, de kinderen rillen van angst.



'Van de week zocht ik een boek op zolder,' vertelt Mo. 'Ik opende een doos, en toen kropen er wel duizend dikke **VETTE SPINNEN** uit!' Ella krijgt er de kriebels van.



Julia heeft ook een griezelig verhaal. 'Ik was een keer met Sam op de kermis. We gingen in het spookhuis en daar probeerde een monster ons te grijpen!' Sam bibbert bij de herinnering.



Tenslotte vertelt Ella iets engs.
'Mijn oom is een vleermuis.
Soms ga ik bij hem langs en
dan eet hij vliegenseep en
keverstoof!'
O, o, o, wat **GRIEZELIG!**



'Ik moet plassen, maar ik durf niet naar het toilet', zegt Sam. 'Ik ben zo bang geworden van al die griezelige verhalen.'

'Ik loop wel met je mee,' zegt Julia stoer.

'Zal ik een geheim verklappen?' zegt Fatima als Sam en Julia terug zijn. 'Ik zag helemaal geen heks. Het was gewoon een oude vrouw.'

'Ik zag ook geen spook!' geeft Sam eerlijk toe. 'Er viel een laken van de waslijn.'



'Ik zag maar één spin op zolder,' biecht Mo op, 'en hij was helemaal niet zo groot.' 'Alle monsters in het spookhuis waren nep,' vertelt Julia, 'het was hartstikke grappig.' 'Mijn oom is eigenlijk geen vleermuis,' bekennt Ella. 'Hij had zich verkleed om ons te laten schrikken.' Opgelucht kruipen de kinderen in hun slaapzak. Niemand is meer bang. 'Ik heb zin om te lachen,' zegt Julia. 'Wie weet er een grappig verhaal?'