







Sam en Julia lopen de trap af, gaan bij de boekwinkel naar rechts, lopen de straat door, de brug over, het steegje uit - en dan horen ze ineens de harde toeter van een boot. Ze zijn er! In de haven is het een drukte van jewelste.



Boten varen af en aan en ook op de kade is van alles te zien. Vanuit de boten worden de voorraden aan wal gebracht. Sommige muizen sjouwen met kratten en kisten, anderen takelen jutezakken de pakhuizen in.



SOD

PEN

KOLEN-OLIE

23



Opa Zeeman

Waar zou opa Zeeman zijn? Sam tuurt over de kade en zoekt tussen de schepen.

'Daar!' Julia ziet opa Zeeman staan tussen een witte en een blauwe boot.

'Opa! Opa Zeeman!' roept ze.

Sam en Julia rennen naar hem toe.

'Hé, hallo Sam en Julia!' Opa Zeeman kijkt blij op als hij de kinderen ziet. 'Wat fijn dat jullie er zijn. Ik moet deze netten uit de knoop halen, anders kan ik er geen vis mee vangen. Willen jullie me helpen?'

Dat willen ze wel.

Aan boord

Sam en Julia klimmen aan boord. 'Waar je nu staat, noem je het bovendek,' zegt opa Zeeman, 'en daar beneden zit het onderdek. Dat kamertje noemen we een kajuit. Van daaruit bestuur ik de boot. En met deze netten vang ik vis!'

Op het bovendek laat opa zien hoe je de knopen uit de netten haalt. Soms zit er een gat in het net. Zo'n gat repareert hij met dun vissersgaren. Sam en Julia halen de ene knoop na de andere los. Met zijn drieën is het klusje snel geklaard.

'Wat doet u eigenlijk met alle vis?' vraagt Sam.

'Die gaat gelijk naar de markt. Een visje dat ik 's ochtend heb gevangen ligt vaak 's avonds al op iemands bord,' legt opa Zeeman uit. 'Kom, laten we een visje gaan halen bij de kraam!'









De viskraam

'Gerookte makreel, verse garnalen, warme kibbeling, wat zal het wezen, wat mag het zijn?' roept de visboer.

'Kies maar uit,' zegt opa Zeeman.

'Mag ik die bruine ringetjes?' vraagt Julia.

'En ik wil graag een zure bom,' zegt Sam.

Julia schatert het uit. 'Sam, een bom kun je helemaal niet eten!'

'Een zure bom is een ander woord voor een grote augurk,' vertelt opa Zeeman.

'En die ringetjes zijn gebakken inktvis,' weet Sam te vertellen.

'Een portie inktvis, een haring en een zure bom, alstublieft,' zegt opa tegen de visboer.

'Wat lekker!' smakt Julia. Ze heeft nooit eerder inktvis gegeten. Sam neemt kleine hapjes van de augurk en trekt bij iedere hap een raar gezicht. Het smaakt heel zuur maar ook heel zoet.

'Ik heb een klus in de scheepswerf,' vertelt opa Zeeman als ze uitgegeten zijn.

'Willen jullie mee?'

VISHA

KIBBELING
KIBBELING
KIBBELING
KIBBELING
KIBBELING

Portugese
Sardines
In de vorm
Bijliefde



ANDEL

Mittelpreis
Kinderpreis
Mormonat
Grook
Gast/Zab

Lekkerbak
Schokolade
Eisbein
Käse
Käse
Käse
Käse
Käse
Käse
Käse
Käse



De scheepswerf

In de scheepswerf worden boten gerepareerd.

'Het is erg druk, want het is havenweek,' vertelt opa.

'Wat is een havenweek?' vraagt Julia.

'Een keer per jaar komen er grote schepen aan met de voorraden voor het hele jaar. De schippers hebben soms wel maanden gevaren en zijn dan eindelijk weer thuis. Om dat te vieren wordt er een pieremegoggelrace georganiseerd in de haven.'

'Piere-me-watte?' vraagt Julia verbaasd.

'De pie-re-me-gog-gel-race. Dat is een race door de haven met allemaal zelfgebouwde boten.'

Dat klinkt superleuk!

'Mogen wij ook meedoen?' vraagt Julia gelijk.

'Ja hoor,' zegt opa Zeeman. 'Jullie kunnen je inschrijven bij mijn buurman in het blauwe schip. Hij is namelijk de havenmeester.'

'Maar hoe bouwen we dan een boot?' vraagt Sam.

'Vraag dat maar aan ome Jan die alles kan,' stelt opa Zeeman voor.

'Hij is al vijf jaar op rij de grote pieremegoggelkampioen.'







SMEDERIJ

GRAAN-MAIS...

SCHEEPSWEE



STOOMHELLING

HOUTHANDEL

WIDEN-THIEF

BOEDER
ONVZOT