

Voor Lily en Isla.  
En voor mijn broer, Gordon,  
die niet gemeen is en ook geen gans.



Kijk voor meer leuke kinder- en jeugdboeken van de Gottmer Uitgevers Groep op  
[www.gottmer.nl](http://www.gottmer.nl)

Eerste druk 2025

© 2024 tekst en illustraties Alex Latimer  
Oorspronkelijke titel: *Gordon The Meanest Goose on Earth*  
Oorspronkelijke uitgever: Oxford University Press

Voor het Nederlandse taalgebied:  
© 2025 Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W. Becht BV, Postbus 317, 2000 AH Haarlem  
(e-mail: [info@gottmer.nl](mailto:info@gottmer.nl))  
Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W. Becht BV maakt deel uit van de  
Gottmer Uitgevers Groep BV  
Vertaling: Tjibbe Veldkamp  
Zetwerk: Studio Nico Swanink

ISBN 978 90 257 8049 4  
NUR 282

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen  
mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een  
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige  
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere  
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Tekst- en  
datamining zijn niet toegestaan.

Gedrukt in China

# GOÓF

## IS DE GEMEENSTE GANS TER WERELD



Alex Latimer

Vertaald door Tjibbe Veldkamp



GOTTMER  
Haarlem





N

W

Z

ZEEHONDENEILAND

DE KLIF

UITKIJK-PUNT

HET STRAND

HET EEKHOORNBOS

ANTONS HUIS

DE HEUVEL

BOSBAAI

DE OUDE BAKKERIJ

DE BOULEVARD

GANZENMEER

GOOFS HUIS

IJSWINKEL VAN MENEER WALRUS

BOSHOVENSE DIERENTUIN

HET PARK

DE STAD UIT

HOOFDWEG

BOSHOVEN

DE GROTE ROTTS



De wereld barst van de  
gemene ganzen.



Maar laat mij de  
gemeente aan  
je voorstellen...





We zijn hier bij een maandelijkse bijeenkomst van het Gemeenste Ganzen Genootschap.

# GEMEËENSTE GANZEN GEN.



Hou je handen bij je – behalve als je gepikt wil worden door een gans!

Staar niemand aan.



En sssst. Wees heel stil.  
Kijk daar eens.

Daar heb je Keessie Koelebril.  
Hij is een foute gast.



Hij legde ooit een golfbal  
in het nest van mevrouw  
Roodborst.

Ze zit hem nog steeds  
uit te broeden.



Maar er is één gans die al deze ganzen  
bibberknieën bezorgt.



Eén gans die slechter is  
dan alle anderen bij elkaar.

Eén gans die al acht jaar achtereen gekozen  
is tot **Gemeenste Gans ter Wereld!**

